

# Mörrum 2/6-6/6 2004

Deltagere:

Haktan Bulut  
Rudskallen  
JD  
TRHM



*JD tager en slapper ved pool 9*

I et anfald af entusiasme over at ville fange en Mörrumslaks bestilte jeg i god tid 4 fiskekort til den verdensberømte å/flod/elv oppe ved Pukaviken...

I løbet af vinteren kom der så navne på de 3 andre der skulle med. Haktan, Nikolaj og Jakob var alle friske og stod klar om onsdagen efter job. Jeg havde for en gang skyld 100 ting der skulle ordens og kom derfor lidt sent hjem. De andre stod og hang op af mit hus, men synes nu ikke så særlig påvirket af mit lidt sene fremmøde..

Gasseriet blev øjeblikkelig startet, og så blev bilen ellers læsses til bristepunktet. Selv de mest utænkelige ting blev pakket ned, og gik turen mod Sveriges land.

Vi havde lejet en lejlighed på Bergavägen, som ifølge ejeren skulle ligge ca 500 meter fra åen. Det skulle vise sig at stemme... I fugleflugtslinie!!.. men vi kunne nu ikke klage. 2 gode soveværelser og et stort spisekøkken!. Et pænt badeværelse, ja i ejendomsmæglerkredse vel ikke engang noget der kunne komme i nærheden af et håndværkertilbud.



*Haktan skyder med skarpt og Rudskallen er bare klar!!*

Anyway, vi var kommet af sted og fiskomobilen fik virkelig bevist sit værd. Colaerne blev åbnet og alt var lyserødt indtil jeg ligesom kom i tanke om noget!.. **jeg havde da vist glemt mine stænger!.. ihh.** I skyndingen over at skulle hurtigt af sted var alt blevet pakket, bare ikke lige mine stænger!.. hmm. Nå, men mon ikke det var til at få købt sig noget i Mörrum, eller låne lidt blandt de andre grejfreaks som jo sad i bilen!.. Under alle omstændigheder blev jeg behørigt mobbet resten af dagen og aftenen!.

Vel fremme ved åen tog vi lige forbi pool 4. laksene var der, DET var der ingen tvivl om. Vi så masser af af fisk ringe, men til gengæld også en vandstand der var truende lav. Men men, lige ankommet til åen er og bliver man jo ukuelig optimist!!

Op til lejligheden og pakke ud, men ak.. Der var helt mørkt og den gode hausfrau var ikke lige at se. Vi ringede på, og efter et kort stykke tid kom en blåhåret dame i slåbrok ud og sagde pænt goddag. Da vi havde fået forklaret hvem vi var, gik der en prås op for hende.. Jamen Henrik Møller, du skulle da først komme i morgen !.. øhhh.. ja, mit svenske er åbenbart ikke hvad det har været. Hun havde nu plads til os, og vi blev lukket ind så vi kunne få pakket ud, og gøre klar til natten.. for i morgen.. ja så skulle vi bevise at der kunne fanges fisk i selv 9m<sup>3</sup> vand i Mörrum!..

Torsdag:

Bip bip klokken 04.30!.. av min arm.. det var altså hårdt at komme op... også selv om der stod laksefiskeri på programmet... Vi fik rigget til og tøffede mod åen.. fik lige checket vandet. De der 9m<sup>3</sup> var blevet forvandlet til 7m<sup>3</sup>.. hmm. Ja der var IKKE meget vand i Mörrum, men fisk.. det var der!..



*JD står klar ved pool 32*

Vi havde pool 17-32 om formiddagen. Så bilen kørte til pool 30 hvorfra dagen skulle starte. Nu har jeg hørt om pool dit og dat i en del år, så det var ganske rart at få set de omtalte pools.

Alle 4 røg i baljen og efter en lidt rusten start begyndte kastene at køre. Derudover kom ens øjne langsomt til livs, og et af de flotteste landskaber jeg har fisket i åbenbarede sig. Sikke da en natur, og sikke da et vand at fiske i. Masser af udfordringer, snørklede sving, afvekslende natur. Det ene øjeblik er man omgivet af skov og må finde det allermest nøjagtige



*JD har vist ikke de store bekymringer lige på dette tidspunkt!!*

kast frem for ikke at sætte fluen i den omgivende bøgetræer, og det næste øjeblik skal man passe på ikke at sætte "uldsokken" i en af hestene bagved.

Solen bragede ned fra en skyfri himmel. Dette gjorde om ikke andet, at vi trods det manglende vand, havde en super fantastisk kanon dag.

Efter et par timers fiskeri var vi endt i pool 29. Jakob og Haktan var gået over på modsatte bred, og Rudskallen og undertegnede var så småt gået i trance over både roen, naturen og fluekastet. (Rudskallen nok mest over sine herlige linebuer!). Mens vi alle stod der i drømmeland blev der smidt en ko i vandet lige frem til venstre fra hvor jeg stod over mod Jakob... hmm. Næ, det var da en laks, og den sad for enden af Jakobs uldsok i str 6!.. Alle stivnede et øjeblik, hvorefter der kom et meget højt og indædt.. P.S.. det midterste bogstav må i gætte jer til, der kunne jo også være børn der læser det her!.. ;-)

JD har regnet ud at der går ca 10.000 kast pr laks i Mörrum, så han var forståeligt nok lidt nede.. Vægten.. ja vi var alle enige om at det nok var en 10'er bamse der smagte på JD's flue, men det var han vist nok ligeglad med. Bare det at have fravristet Mörrum et lakshug er en bedrift i sig selv, og når det sker så sjældent, ja så er det forståeligt at det kræver en ekstra smøg og en lille pause inden man er kasteklar igen!..

Resten af formiddagen gik i den ene flotte pool efter den anden. At der til mange pools også hører noget historie gør det jo ikke værre at tøffe rundt og speykaste.



*Deres udsendte på hårdt arbejde. DEJLIGT hårdt arbejde...*

Frokosten indtog vi i Lakseriet ved laksens hus. Dagens ret, salat, en cola og en kop kaffe for 74 svenske laksedollars. DET da bare helt i orden, og så smagte det pragtfuldt.

Fra klokken 13 havde vi så pool 1-16. Vi lagde hårdt ud med at gå forbi både pool 1, 2, 3 og 4. I pool 5 var der en flok teenagere der syntes det var herligt at bade i vores lakseførende Å!!.. altså!!.. Ungdommen!. Vi gik udenom for ikke at kroege en teenagesvensker i bagdelen med fare for en beskyldning for, at vi tog r...en på dem!.. ;-)

Fra pool 5 og frem gik vi så i gang. Haktan og jeg hyggede os i pool 6 og 7. Strømmen var MEGET langsom, men da der fra tid til anden var fisk oppe og smage noget sommerluft, så besluttede vi at prøve. Jeg gik længere frem og fik affisket et godt stykke. En times tid senere dukkede Rudskallen og JD op. De havde prøvet lykken i pool 4, men ville lige checke op på noviceerne. Jeg havde det nu meget godt, og et øjeblik senere dukkede Haktan op. Og HAN havde det meget oprørt!.. En af de laks der havde vist sig i overfladen havde fattet interesse for hans flue og havde taget den!.. Efter et kort bekendtskab måtte deres veje dog skilles, enten fordi Salmo ikke brød sig om Haktans flue, eller også fordi fluen simpelthen ikke sad hvor den skulle.

Sikke dog, inden aftensmad kunne vi konstatere at 2 ud af 4 mand havde mærket fisk i Mörrum der gik med 7m3. DET er da ikke helt ringe!..

Aftenen blev sluttet af i pool 4. Det er altså underligt at fiske med så mange tilskuere på, men sådan er det nu engang!. Stedet hedder også "Rabalderstræde". Og det kan jeg nu godt forstå. Der er næsten garanti for at se store springende laks når man går poolen igennem, og det giver et vist adrenalinkick til hjertet.



*Haktan pisker vandet til skum i pool 7*

Ja slut og slut, efter en indkøbstur i ICA og efterfølgende ædegilde, tog vi til pool 12. JD og Rudskallen endte med at tænde et bål op inde på bredden, og Haktan og jeg fiskede så på livet løs. Bedst som jeg står og kaster går en stor blank laks fri af vandet skråt til venstre for mig!.. efter at have kastet til den i godt en halv time og have set den ude af vandet 2 gange mere som konsekvens af at den bliver irriteret på min flue må det være nok og jeg siger stop for i dag. Men ihhhhhh .. at lægge sin flue ud og i samme sekund se en monsterlaks stige ud af vandet næsten samme sted som fluen lander!.. DET giver blod på tanden til i morgen!.. Og så er det dybt godnat!!

Fredag

Ja det var altså meningen at vi skulle op klokken 04.30, og vækkeurene ringede da også, men det var kun Jakob der fik kæmpet sig ud af sengen. Vi andre tog lige et par timer ekstra.

Dagen startede i pool 1-16. Vi lagde ud i en af de svære pools 9'eren. Og sikke da én!! Store sten spredt rundt som havde ham på 1 sal haft en lidt vred dag.. Der blev fisket ned til 12'eren uden nogen af os havde kontakt.

Frokost på Laxeriat. Mums.. og så kørte vi ellers helt op til pool 32. Fik set en fisk der viste sig og ellers kastet godt igennem.

Resten af dagen foregik på de øvres stræk og sluttede af i pool 17. Her mødte vi så to gamle gubber fra jylland og havde nogle hyggelige timer... Sjovt som man kan sætte sig ned med 2 vildt fremmede mennesker og så ellers bare hyggesludre i flere timer. Som oftest jo om laksefiskeri. Historier fra gamle dage, anekdoter fra vandet og måske endda et lille tip eller 2.



*Dybvadning i pool 11*

Det blev besluttet at gå tidligt i seng, så her klokken 23 er vi så klar til at tørne ind. Vandet er steget en smule, ikke meget, men alligevel nok til at vi er optimistiske mht. til i morgen... Ja, man ER vel laksetosse eller ?? ;-)

Dybt godnat!!.. det er tiltrængt!

Lørdag:

Ja vi kom en smule tidligere ud af køjen. Dagen startede i pool 19, hvor vi efter et par kast fik fornyet energi af en springende blank laks på modsatte bred. Hvorfor er det lige at fiskene helst vil være der hvor det er sværest at komme til ?? ;-), Efter et par forgæves forsøg på at få lagt et ordentligt kast over mod den, gik vi ned mod 17'eren og havde en fornøjelig formiddag dernede. De andre

3 besluttede at gå til frokost lidt tidligt så vi var klar til pool 1 præcis klokken 13.. Jeg returnerede til pool 19 og forsøgte mig igen med den springende laks på modsatte bred. En svensker som stod der da jeg kom, havde haft den på, så den var knap så hugvillig som jeg gerne ville have den til at være. Den fik dog forsøget, men efter 546 kast gav jeg op!.. (sådan ca ik!)..

Retur til laxeriet og få den traditionelle gode frokost. Sikke dog med mad man kan spise på disse ture!.



*Fotokunst a la JD (pool 11)*

Efter frokost var det så tid til pool 1. Haktan "frede Jørgensen" Bulut smuttede i 5'eren og Rudskallen faldt i søvn inden starten på pool 1, så det blev JD og undertegnede der speykastede os igennem denne meget berømte pool. 2'eren og 3'eren er spinpools, så vi endte i 4'eren. Det blev faktisk til resten af dagen i denne rabalderstræde pool. Der var masser af laks oppe og vende, men



*JD gir den gas i pool 12*

desværre ikke nogen der var hugvillige. Lidt før 17 var der dog en svensker der fik kroget en bamse af en Salmo Salar. Det var tydeligt at se der skete noget. Folk smed stænger og stimlede sammen for at følge slagets gang. For dog kun at se den store fisk springe forfanget mellem nogle sten efter et udløb på knap 100 meter.. jooooooooo den var vist lidt stor!.

I slutningen af pool 4 findes en meget stor sten. Vi var efterhånden en 10 stykker af danskere samlet i en klump, og den joviale tone gjorde at en eller anden måtte ud på den her lidt besværlige sten. Opstrøms stenen stod en flok svenskere der mente at det var forbudt at fiske fra den, MEN den står altså i et lovligt område, og grunden til deres harme, lå nok nærmere i at vi ville forstyrre



*Mörrum set fra pool 17, smukt ik!!*

”deres” plads, som de havde okkuperet det meste af eftermiddagen.

Som altid kan jeg ikke sidde sådan en ufordring overhørig og gik over på modsatte bred for at kravle op på stenen. Svensken råbte godt nok et eller andet om at det var forbudt, men nu var det ligesom bestemt at jeg skulle derop, så det skulle jeg altså!!. Efter at have stået der og fisket et stykke tid landede der en flue en halv meter fra mig, et kast senere sad selv samme flue i min skydeline efter at have strejft min fod!.. øhhh. Han var vist mere end bare lidt

knotten den gode svensker.

Da jeg kom på land sad han så klar med en kæmpe skideballe. Problemet var at det IKKE er forbudt at fiske fra stenen, til gengæld kunne han da godt have ret i at jeg var gået ind foran ham (sådan ca 30 meter foran), men eftersom han havde taget skøde på pladsen længere nede kunne jeg nu ikke se det store problem i det hele. Det kunne han, og hans 3 kammerater!. Nå, det ER bedre at få fred end ret, så jeg sagde pænt undskyld og undgik hvad der kunne være blevet en kæmpe skænderi.

Dagen sluttede med at Lasse Karlsson kom forbi og han strøg med hjem til aftensmad.. Han var lige i nabolaget!!.. (gedefiskeri på kysten!)



De sidste par timer tog Haktan og JD retur og da klokken blev 23 ringede telefonen. Et andet hold danskere havde fået en 8,5 kilos, men havde ikke noget kamera. Det var mandens 2 laks på 12 år, så han var mere end glad for at vi lige kunne komme ned med et kamera og få foreviget en af de svære Mörrumlaks!!.



*8,5 kilos flot laks fra Mörrum. Fanger Lars Kyndesen. Taget i pool 1 klokken 22.10*

Det var så lørdagen og jeg må erkende at Mörrum ER en svær en!. Flot, insiterende, fristende, afhængighedsskabende, malerisk og en masse andet, men frem for alt SVÆR!!.

Søndag:

Vores sidste dag i Mörrum, og vi var da nogenlunde tidligt oppe, eller det vil sige at Rudskallen tog sig en ordentlig skraber!..

Afgang til vandet med start i pool 32. Der er superflot på det øverste stykke, og vi gik stille og roligt i gang med at fiske. Efter et par kast, en træplaceret GP (ups), og lidt fred og ro, slog det mig lige pludselig. Den sektor man afslutter i om aftenen, er også den man starter i om morgenen!.. og vi var sluttet i pool 4 i går.. sååååååååå ja, vi stod altså og tyvfiskede!.. ups..

Retur i bilen og så af sted til pool 7. Efter en kort sludder med et par andre danskere gik vi i gang med at piske vandet til skum. Der var ikke det store gang i bideriet, men vi så da fisk der gik opad over nakken ved slutningen af pool 7.

Videre nedad til 8-9-10 og 11'eren. I 11'eren måtte vi gå bag 2 danskere. De var vist ikke sådan rigtig bekendt med rotationsprincippet. Til tider virkede det som om de gik baglæns.. MEN... mens jeg stod og småbandede kom HUGGET så!!.. det var ikke fordi linen sang, den nynnede nærmest, og eftersom modhugget faldt hårdt og kontant, fandt jeg meget hurtigt ud af at der var tale om en forholdsvis lille laks.. ja ok, faktisk var den sådan ca 12 cm.. med lidt god vilje... Fighten var rimelig udramatisk, og den fik hurtigt sin frihed igen, meeeeeeeeeeeen der var da fisk på land ;-)

Frokosten blev indtaget på røgeriet med udsigt over pool 17. Jeg tror faktisk de kunne have serveret det værste hundede. Med den udsigt de har, ville ALT nok smage himmerisk!.. vores grillede aborre smagte under alle omstændigheder fantastisk!.



*Så flot kan man altså sidde og spise!. JD og Haktan står klar med rumlende maver!*

Fiskeriet havde taget hårdt på undertegnede. Det erkender jeg blankt. Efter frokosten kørte vi hjem til lejligheden, og her endte fiskeriet for mit vedkommende. Haktan og Rudskallen blev også i lejligheden, hvor det blev til en tiltrængt lur på græsplænen iført vaders!.. JD måtte lige retur til pool 29 for at nappe sig en sludder med laksen han havde haft på et par dage i forvejen.

Han vendte dog retur et par timer senere og så gik den store nedpakning ellers i gang.

Klokken ca 19 startede vi fiskomobilen og trillede mod Danmark og det var så årets tur til Mörrum. Min første, men helt sikkert ikke den sidste.

Jeg har jo læst masser af turbeskrivelser, fået fortalt en masse og hørt sikkert endnu mere, om den berømte å, og stort set det hele levede op til forventningerne. Mörrum ER svær, og det handler til dels meget om held. At ramme det rigtige tidspunkt, stå det rigtige sted og have den rigtige flue på. Man lærer ikke åen at kende på en enkelt tur, langt fra, men et eller andet sted skal man jo starte.

Det var under alle omstændigheder en uvurderlig hjælp at JD og Rudskallen var med, som har fisket åen før. Deres viden alene, har givet mig et kæmpe forspring. Ikke mindst til næste tur, for JA, der bliver en næste tur. Jeg er ikke knækket af Mörrum endnu, men hvem ved. Det kan da godt være at det sker en dag.

Upåagtet at vi ikke fik laks på land, så tror jeg vi alle havde en super tur, ikke mindst blev der gasset og hygget. Og DET er jo en meget stor del af enhver fisketur. Så... Vi ses næste år Mörrum!!..

TRHM

