

En uge med Å- og Kystfiskeri !

Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back" stå i Efterårsferien 2003.

Familien havde lejet et sommerhus i Jylland nær Glyngøre og halvdelen af oppakningen i bilen bestod af fiskegrej.

For 3 år siden stødte jeg på [Bent Nielsen](#) fra Hurup, dengang viste han mig nogle skønne kystpladser i området. Denne gang skulle Å fiskeriet stå sin prøve. Jeg har aldrig dyrket Å fiskeri før, men har altid fundet tørflue fiskeri interessant. Først skulle grejet på plads. Et komplet sæt fra Sport Dres i København blev indkøbt til lejligheden. Et Loop [Adventure sæt # 5-6](#) blev strikket sammen med hjælp fra [Lasse Karlsson](#). Han hjalp mig med at lave de fineste løkker på linen.

Her følger min lille dagbog:

Søndag:

Vores lejede sommerhus lå i Vile, og lige ned til Harre vig. Så imens alle de andre sov listede jeg mig ned til vandet og fik afprøvet min nye fluestang. Dagen gik med at finde den rette rytme med den lette stang og en passende længde på forfanget til de nye små fluer. Ingen fisk, men en dejlig dag i høj sol og korte ærmer.

Mandag:

Bent havde lovet at vise mig sit favoritvand til Stallinger. Vi tog til Råsted Lilleå og startede med at udfylde dagkort i deres lille klubhus ved åen. Det var en lille campinghytte der bare osede af atmosfære og med en stor flot Laks som trofæ på væggen over bordet. Efter en kop kaffe tog vi ned til åen.



Da vi nåede derved var et filmhold ved at lave et indslag til TV2, det blev i øvrigt vist om aftenen på Regional kanalen. Solen skinnede fra en høj blå himmel. Det første stræk vi gik på var lidt svært at betrede da kanterne var meget bløde, men det gik fint og ingen af os blev våde :-)



Efter frokosten kom vi til et sving hvor der var lidt ringende fisk. Vi fiskede stedet af, dog uden at mærke noget. Lidt efter kom vi til hvad vi efterfølgende kaldte "Nielsens hul"

Der var ringende fisk i overfladen konstant. En lille brun tørflue blev sat på forfanget, og i første kast var der kontakt. Jeg blev så overrasket at jeg aldrig fik givet tilslag. To til tre kast senere var der kontakt igen. Denne gang sad fisken der.

Hvilken oplevelse, det er bare svært at beskrive den fornemmelse at kunne se fisken tage ens flue. Efter en fin fight på den lette stang, kunne fisken håndlandes og min første bækørred på tørflue kom på land. Selve landingen var dog ved at ende med en vandgang da åen var lidt "blød i rabatten" Fisken var bare så flot, om end nok ikke den største der er fanget i åen, men i mine øjne den smukkeste.

Da fedtfinne feberen havde lagt sig blev det tid til at fiske videre. På samme sted som den første fisk blev taget tog jeg efterfølgende en lille Regnbue. Bent fik en flot Stalling. Alt i alt- den bedste dag i mit lystfisker liv, med en smuk oplevelse ved åen.



Tirsdag:

Efter mandagens succes skulle Å fiskeriet lige prøves en gang mere. Simested Å blev udvalgt og jeg startede ved Aalestrup stykket.

I et af svingene spottede jeg en fisk, men den var ikke til at lokke med på leg. Jeg gav fisken en lille pause, i mens kaffen og det smukke landskab blev nydt i fulde drag. Pludselig stod der en stor flot ræv på den anden side af åen og en fugl i alverdens flotte farver svævede hen over åen. Når man sidder der glemmer man næsten at man er taget ud for at fiske.

Fisken i svinget stod der stadig, men det var bare ikke mig den ville hilse på. Efter frokosten kørte jeg til et stykke mellem Egons bro og Hannerup bro. Markvejen var lidt hård ved bilen, og åens vilde siv sagde mig at her er der sjældent folk der fisker. Vandstanden var noget lavere end på det første stykke og vandet var bare klart som sprit. Jeg havde ikke meget tiltro til stedet da en lille regnbue pludselig tog min flue. Igen blev jeg så overrasket at jeg ikke fik givet tilslag og væk var fisken lige så hurtigt som den kom. Resten af dagen fiskede jeg med den lærdom at ved Å fiskeri skal man være noget opmærksom hvis man vil have fast fisk på krogen.

Onsdag:

Da vi nu var på ferie med familien, måtte ungerne også luftes lidt, og selvfølgelig blev det ved en Put & Take sø. Efter et par timer var der bid på den dybt fiskene Powerbait og en flot Regnbue på 2,8 kg. kunne nettes.

Torsdag:

Nå ja, konen skulle da også luftes lidt, og alt imens de andre spiste frokost ved Vesterhavets brusende bølger, gik jeg ud på molen ved Vorupør. Efter en halv times fiskeri fik jeg en lille Sej.



Fredag:

Dagen før vi skulle hjem havde vi arrangeret en "uofficiel" forum tur.

[Bent Nielsen fra Hurup](#), [Ole fra Jegindø](#), og [Martin Honore](#) som alle er aktive forumbrugere, havde sat hinanden i stævne nær Vilsund. Første plads vi besøgte lå ved Gullerup Strand nær Hanklit.

Rygterne havde svirret at Ole dagen før havde haft et kanon fiskeri. Om det blot var rygter :-) eller om Ole havde fanget alle fiskene ved vi ikke, men det blev kun til en enkelt genudsætter til mig og Bent. Martin deltog frem til frokost, hvor vi andre flyttede til den modsatte side af Vilsund broen.



Efter kun 10 kast fik jeg igen en lille genudsætter, resten af dagen mærkede vi ikke noget. Jeg ville lige tudse strækningen af og vandre et stykke ud af kysten da jeg pludselig så en monsterfisk springe ud af vandet et par hundrede meter ude. Jeg greb straks telefonen og ringe til Bent og Ole som gik lidt længere nede af kysten. Da jeg fik forbindelse viste "fisken" sig igen..... denne gang var det ikke en monsterfisk jeg så, men en nysgerrig sæl der pænt stak hovedet op af vandet og stirrede på mig. Jeg havde lidt svært ved at overbevise de andre om at det var en fisk jeg havde set :-) Min teori er at en sæl har jaget en stor Ørred eller Laks op til overfladen for derefter at stikke sit hoved frem for at sige "der snød jeg dig"

Igen en pragtfuld dag ved vandet, og stor tak til Bent, Ole og Martin for hyggeligt samvær.

Lørdag:

Hjemtur til Amager, ingen fiskeri den dag, men en fin afslutningsfest i fodboldklubben. Og pokalen for årets spiller.... ja den står foran mig lige nu. :-)

Søndag:

Allersidste dag i Efterårsferien. Vasketøjet fra hele ugen var ordnet, så en lille afslutnings tur på en helt igennem pragtfuld uge var da ikke af vejen. Kursen blev lagt til Vestsjælland pga. en noget drilsk Østenvind der efter Metrologerne skulle have været i Nord. Vel ankommet til Klinteby Klint og i 2. kast fik jeg en fin fisk lige over målet. Resten af dagen gik med total afslappet ro i kroppen, og med batterierne fyldt helt op til mandag morgen hvor arbejdet kalder igen.





Hvilket "Come Back" i Efterårsferien.

Fisk på krogen hver dag i en hel uge, på nær den dag hvor den nye stang skulle indkøres, nå ja, ikke alle sammen blev hængende :-)

Oplevet min første fisk på tørflue.

Og så årets spiller i boldklubben.

Fiskefeberen raser stadig i min krop, og jeg glæder mig som et lille barn til næste tur.

Bare ærgerligt at vi ikke har så mange åer her på sjælland.

Mvh.
Carsten Nielsen
Amager